



De oesterbeer ging nog niet los, maar wel toen bleek dat de gedeputeerde-financiële-bolleboos familie was van enkele landbezitters in dat gebied. Yese en omgeving was te klein. De meest idiote suggesties deden de ronde. Het was een ge-oha van de A58 tot in het oesterdorp. Maar toen de beslissing eenmaal genomen was, keerde de rust terug, was het klaar met ge-oha en kan er aan de toekomst gewerkt worden en kan de hoop zand aangebracht worden.

En zo ouwehoeren we wat af in ons landje. Jammer van alle energie die daar in gestoken wordt, want daden zijn immers belangrijker dan woorden. Als we toch ge-oha willen horen, kunnen we dat net zo goed overlaten aan al die cabaretiers, die als paddenstoelen uit de grond schieten. Die hebben er kaas van gegeten. Ook al vullen ze met hun praatjes geen gaatjes, want velen weten de herkomst van het kerstfeest nog niet eens. Maar ze bieden de kijkers van de rubriek OP1 de gelegenheid om cultuur met een grote C op te snuiven, zodat we het o-ha-en aan de kenners kunnen overlaten.

*Tekst: Augustinus. Opmaak: Johannes.*