

HOE OUDER, HOE ... ?

De column 'Hersenspinsel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Roept u maar. U kunt dit zinnetje aanvullen met uw eigen woord(en): gekker, wijzer, rustiger, bedaarder of wat er in uw bol(letje) boven komt drijven. Maar..... het moet wel passen bij het **zestigjarig** bestaan van onze Goese KBO, want daar gaat dit hersenspinsel over. Zestig jaar is niet mis, maar hoe is het zo gekomen...?

KBO-Goes bestond op 25 januari j.l. zestig jaar. Jammer dat in dit jubileumjaar veel activiteiten in verband met het coronavirus onzeker zijn. Voorlopig worden alle activiteiten verplaatst naar later dit jaar.

Het was de toenmalige mijnheer pastoor van de Goese R.K. parochie die zich zestig jaar geleden het belang van de ouderen aantrok. Op 25 januari 1961 werd een bijeenkomst gehouden waarbij ouderen waren uitgenodigd.

Dit resulteerde in de oprichting van de R.K. Bejaardenbond afdeling Goes. Zestig jaar geleden was de leeftijdsgrens van de leden 65 jaar. Nu kan men vanaf het 50ste jaar lid worden



van de KBO. Toen wij jong waren vonden wij mensen van rond de zestig jaar oude mensen. Ze liepen krom van het harde werk en kleedden zich anders. Nu zijn de tachtigers en negentigers nog actief en vrolijk gekleed en we voelen ons nog niet oud.

Naast allerlei 'dagelijkse' onderwerpen kwamen in het begin thema's als het verplichte bijwonen van de Zondagmis en de zorg om de gemengde huwelijken bij een deel van de kinderschaar van leden en niet leden, tijdens de bijeenkomsten ook aan bod. Dit alles lazen we in een 'Verslag van de speciale feestvergadering bij het vijfjarig bestaan van R.K. Bond van Bejaarden' op 25 januari 1966 in schouwburg Het Schuttershof'. Elders in deze Bij de Tijd wordt daaraan uitvoerig aandacht besteed.

De woorden van de Geestelijk Adviseur (GA) en vertegenwoordiger van de overkoepelende diocesane bond in deze vergadering waren daar duidelijk over. Iedereen in dezelfde stal en met dezelfde mening! Die geestelijke raadsman zou je een minipaus kunnen noemen, want zijn woorden werden als onomstotelijke waarheid beschouwd.

Zelf ben ik van mening dat 'strijdvaardiger' meer recht doet aan de manier waarop de KBO zich in de laatste vijftig jaar ontwikkeld heeft. Wat er in de burgermaatschappij gebeurt werkt ook door in de doelstellingen en activiteiten van de KBO. Daar kun je niet omheen. De vaste hand van de GA werd langzaam maar zeker losgelaten. De 'schaapkens' gingen steeds meer op eigen benen staan en bekwamen zich steeds meer in onderwerpen als voorlichting, belangenbehartiging, ontwikkeling en gezondheidszorg. De almachtige GA verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Een andere oorzaak daarvan is dat steeds minder leden van het mensdom zich tot de 'geestelijke staat' geroepen voelen.

Bij KBO-Goes deden en doen die ontwikkelingen zich ook voor en richt men de activiteiten meer op de thema's waarmee de leden in het dagelijkse leven te maken hebben. Een zorgwet, een veiligheidsvoorschrift, een aanvraagformulier voor een voorziening zijn immers voor iedere ingezetene van 'Het Koninkrijk der Nederlanden' gelijk. Er bestaan geen roomse, protestante, hindoestaanse of atheïstische formulieren. Iedereen is voor de wet gelijk. Bovendien heeft dat soort formulieren nooit bestaan. Al zouden de clerici van de diverse kerken dat wellicht graag gewild hebben. Iedere onderdaan van de heer W.A. van Buren heeft dezelfde verplichtingen na te komen en wordt op dezelfde manier behandeld. Al zou je daar gezien de huidige toelagenaffaire aan gaan twijfelen.

Als oppasgrootouders liep je de kans dat je nazaten nu in financiële nood verkeren, omdat 'Vadertje Staat' de huiselijke regels wel erg streng toepast. Die strakke gebondenheid aan een grotere sociale kring gold ook voor de 'neutrale' oude knarrenclubs. Vele daarvan waren vaak georiënteerd op de beginselen van de 'rooie clubs' als socialistische partijen of vakbonden.

Samenwerking tussen al die clubs was er nauwelijks, want stel je voor. Je leden moesten eens worden besmet met de beginselen van anderen. Als R.K.-er was je soms - op straffe van verbanning - zelfs verplicht lid te zijn van een R.K.-organisatie.

Edoch, ook hier gelden de bekende woorden van de dichter Rhijnvis Feith (1753-1824) 'Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen'. Als kerkelijk lidmaat, vrijdenker of vakbondslid ontcom je tegenwoordig niet aan wat er zich in de burgermaatschappij afspeelt.



Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich steeds weer. Vaak gaat dat zo vlug en in een taalgebruik dat onze strammer wordende benen en hersenen dat in het begin niet of nauwelijks konden bijbenen. Daardoor dachten allerlei wijsneuzen de goegemeente wijs te moeten maken dat 'die ouwetjes' niet zelf hun belangen kunnen behartigen en dit voor hen door beroepskrachten gedaan moet worden. Gelukkig denken de meesten van hen dat niet meer, maar er zijn nog steeds lieden die in onze leeftijdscategorie werkzaam zijn, die last hebben van de gedachte: 'laat dat maar aan ons over!' Ze doen dat ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar zijn dus nog steeds niet helemaal 'bij de tijd'.

De 'R.K. Bond van Bejaarden in Goes' heeft zich stap voor stap aan de ontwikkelingen aangepast. Zo veranderde de naam in 'Katholieke Bond van Ouderen', om aan te tonen dat wij onze belangen heel goed zelf kunnen behartigen. Dat gaat nog steeds niet allemaal van een leien dakje, want sommige professionele werker(st)ers in de ouderenzorg denken nog steeds dat zij de waarheid in pacht hebben.

Op lokaal en regionaal niveau wordt het werk binnen de ouderenbonden vooral door vrijwilligers gedaan. De huidige ouderen/senioren weten steeds beter de weg in de wirwar en veelheid van regelgeving, zorgsoorten, woonwensen en vrijetijdsbesteding en hoe de belangen daarvan het beste kunnen worden behartigd. Het zelfbewustzijn daarin is nog steeds groeiende. Daardoor groeide het besef dat de diverse ouderenbonden beter konden samenwerken, zonder de afkomst van iedere bond uit het oog te verliezen, dan elkaar vliegen af te vangen en dwars te zitten.

Daarom werd ruim vijfentwintig jaar geleden in Goes het 'Bondenberaad Groot Goes' opgericht onder het motto 'Wat je samen kunt doen, doe dat ook echt samen'.

Vorm één front tegen de 'wijsneuzen en betweters' en laat de overheden, zorgverzekeraars en zorginstanties, dienstverleners als NS en banken zien dat je 'Bij de Tijd' bent.

Dankzij die inzet van de vrijwilligers binnen KBO-PCOB-Goes, zoals we ons nu door de hedendaagse samenwerking met de Goese PCOB noemen, wordt dit werk allemaal door vrijwilligers gedaan. Daarin is iedereen gelijk. Al die vrijwilligers zetten hun - soms wat stramme - beste beentje voor om de vereniging te laten draaien zoals die moet draaien en zo de leden van dienst te zijn. Niet altijd tot groot genoegen van overheden, zorgverzekeraars en -verleners en openbare dienstverleners. Ze vinden het vaak maar lastig dat die 'ouwelui' ook een mening over bepaalde onderwerpen hebben en zeker als ze met naam en toenaam ongevraagd in de publiciteit komen.

Door al het werk dat ze voor de ouderenbond of seniorenvereniging doen verdienen die gratis werkkrachten ook grote waardering. Niet alleen vanuit het bestuur, die zelf ook vrijwilliger zijn, en de overheid met 'een lintje', maar juist ook van de mede leden.

Daarom dit beroep op u allen: **'Kom eens van de bank af'** en toon die vrijwilligers dat u hun werk waardeert.

Daarvoor hebben we niet alleen ons prachtige en vernieuwde verenigingsblad **'Bij de Tijd'** maar ook de **website www.kbo-pcob-goes.nl**.

En als u daarin niet deskundig of handig bent? Dan kunt u dat altijd nog via de telefoon of in uw beste handschrift op een gewoon vel briefpapier doen. Dat is het mooiste cadeau wat u uzelf bij dit **ZESTIGJARIG** bestaan kunt geven. Want vergeet dit niet: wij vormen samen die club.



Wij zijn immers de zestigjarige KBO Goes en dus ALLE leden 'Van harte gefeliciteerd met het 60-jarig bestaan van KBO-Goes'

Tekst: Augustinus. Beelden: Johan van Moorten. Hoe ouder, hoe ...?''