

U WORDT GEROEPEEN

De column 'Hersenspinsels' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand



Onze Zeeuwse KBO en PCOB - bestuurders voelen zich vaak "roepeden in de woestijn" ofschoon er onze provincie behalve onze stranden geen kale zandvlaktes zijn. En allerlei verouderde industrieterreinen inmiddels ook in ordentelijke lappen grond veranderen. En als we nog fraaie echt Zeeuwse Landschappen hebben, wordt er druk gestudeerd of die misschien om te toveren zijn in 'zonneparken' vol donkere zonnepanelen of in 'windmolenparken' waar allerlei Don Quichotes van allerlei aard zich kunnen uitleven in het bestrijden van de stalen monsters van soms wel 200 meters hoog.

Edoch, waarom roepen en naar wie roepen die bestuurders dan? Dat is heel simpel uitgelegd: Ze roepen naar u, uw buurvrouw, zwager, goede kennis of een onbekende mens! Die nog fit van lichaam en geest zijn, een bepaalde kennis hebben van allerlei zwaarwichtige of onbegrijpelijke regelingen of bedreven zijn in het organiseren of verrichten van vrijwilligerswerk!

En waarom zou u dat niet kunnen zijn? Misschien bent u een bolleboos in allerlei wetten, voorschriften en papierwerk op het gebied van zorg, veiligheid, belasting of in het leiden van een afdeling of bond of organiseren van feestjes. Wellicht bent u slim in het bedenken en organiseren van activiteiten "ter lering ende vermaak" van de leden van onze afdeling of de Zeeuwse KBO. En als u in een goede lichamelijke conditie wilt komen en dan blijven kunt u als fitheidstherapie helpen met het bezorgen van verenigingsbladen en andere poststukken. Of u wilt uw spieren stalen met het klaarmaken van vergader- of feestzalen. Bent gek van auto rijden? Dan kunt u mensen zonder gemotoriseerd vervoer ophalen en naar onze KBO - bijeenkomsten brengen of als ze ziek, zwak, misselijk of eenzaam zijn hen met een bezoekje afwisseling in hun leven brengen. Dan hebben die bestuurders meer tijd om andere nuttige zaken ten behoeve van uw lichamelijk of geestelijk welzijn te bedenken en te regelen.

Waarom u geroepen wordt? Heel eenvoudig: omdat het "Korps Vrijwilligers van de KBO - PCOB" nog steeds manschappen van beider kunne kan gebruiken, want de huidige stuurlieden zitten vaak met hun handen in het (dunne) haar, omdat ze zo veel moeten besturen dat "hun hoofd omloopt" en ze als "vrouw Holle" van "hot naar her" rennen om alles te (be)sturen.

U kent het gezegde "Help, de dokter verzuipt?" Wel, soms dreigen die stuurlieden ook te verzuipen!"

Niet alleen in het vergadertijgercircuit, maar ook bij het bedenken en uitwerken van al die activiteiten en zo hun medeleden helpen te ontsnappen uit de wirwar van de bureaucratie bij overheden, zorginstellingen, openbare diensten of andere organisaties, waar wij krasse knarren mee te maken hebben. Geloof het of niet. U bent van harte welkom!



En.... mooi meegenomen: het is gezond voor lijf, leden en uw geestelijk welbevinden!!! U voelt u ertig jaren fitter door, zowel lichamelijk als geestelijk.

Aarzel niet, lees dit blad verder, stroop de mouwen op en grijp de telefoon of bespeel het toetsenbord van uw computer. Meld u aan, want KBO - PCOB - Goes heeft u heel hard nodig!

Tekst: Augustinu., Beeld: Johannes.