

GEMBERTHEE

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand



Weet u het nog, drie maanden geleden op Oudejaarsavond 2020? Een kort wat gedrongen mannetje van toen bijna 67 oud vertoonde met zijn handen in zijn broekzakken zijn laatste kunstje, n.l. de Oudejaarsconference. Op 28 februari j.l. werd hij 67 en ging hij met pensioen. Nog één keer wilde hij uithalen en we konden weten dat de verwickelingen rond Corona één van de onderwerpen zou zijn. We vergisten ons niet. Onder het motto “Praten, praten, praten, praten ...en nog eens praten” werd dit onderwerp op uitgebreide en “van ’t Hecksiaanse” wijze behandeld.



Een spraakwaterval waarin hij al het grote en kleine geneuzel rond dit serieuze en nog spelende onderwerp, behandelde. Youp bekeek het onderwerp van de luchtige kant maar paste zich wonderwel aan de ernstige kant van het onderwerp aan. Zonder al te veel de Naam des Heren ijdeld te gebruiken nam hij vooral diegenen op de hak die dachten dat ze deskundig waren op het gebied van corona.

Van de hak op de tak springend wist hij ons te vertellen dat deze zelfgemaakte wetenschappers bij het behandelen van dit onderwerp in de vele radio- en tv-rubrieken daarbij altijd thee drinken. Nee, geen gewone Pickwick- thee van mijnheer DE, maar een kopje Gemberthee, waarvan de fabrikant niet bekend is.

Wellicht dat die thee uit een van de vele boerenschuren komt, waar in allerlei illegale laboratoria nogal eens vreemde en verboden brouwsels vervaardigd werden en nog worden. Ook in ons Zeeuwse Westdorpe en op het eiland Tholen hadden en hebben ze daar last van. Hij stampte de naam van de theesoort behoorlijk in onze hersenpan, want hij had het herhaaldelijk over... “Gemberthee, gemberthee, gember, gember, gemberthee.....”

Toen ik dat zo een paar keer had aangehoord en zelf ook mee ging praten als hij het over “Gemberthee, gemberthee, gember, gember, gemberthee” had, kreeg ik een inval. Mijn hoofd gemberde van al dat “ge-oha”. Zodanig zelfs dat ik vanaf die laatste avond van het Jaar des Heren 2020 geen ontbijtkoek meer tot mij neem waar gember in verwerkt is.

Wat ik jammer vond dat Youpie niet aangaf wat die zichzelf benoemde wetenschappers dan wel moeten drinken als zij weer eens een nieuwe coronaleutersessie moeten voeren. En ineens kreeg ik de geest. Ik hoorde het woord “leuteren” en combineerde dat met de koffie van “hij is een koffieleut”. Van koffie kun je immers ook High... worden, want de cafeïne die in de koffie wordt ook onder de verdovende middelen gerekend.



Koffie dus, maar alleen koffie of ook “iets” erbij? Een speculaasje, bitterkoekje of boterkoekje gaat er daarbij altijd wel in. En toen dacht ik ineens aan onze eigenste “Zeeuwse troubadour”. Engel Reijnhout was verzot op een “bolus bie de koffie” en heeft daar zelfs een loflied over gedicht en gecomponeerd. En nu hij van boven af op onze aardkloot en ons neer kijkt zal hij ongetwijfeld nog vele malen de woorden van het loflied “Een bolus bie de koffie” tot zich horen zweven, wat hem ongetwijfeld veel plezier zal doen. Want Engel was gek op bolussen. Een plakkoek “mie vee suiker en stroop” die naar de vorm in

Zeeuws-Vlaanderen ook wel “drol” genoemd wordt en boven de Schelde naar de naam “Jikkemiene” luistert.

Een echtgenote van bovenmoerdijkse afkomst, wier echtgenoot pas bij de provincie in een hoge functie was benoemd, had al over Jikkemienen gehoord. Toen ze dan ook bezoek kreeg van enkele bovendegroterivierse kennissen wilde ze die op deze Zeeuwse lekkernij trakteren en toog daarvoor naar de bakker. Toen ze aan de beurt was om bediend te worden vroeg ze om “twee ons boterkoekjes, vier appelgebakjes en zes Jacomijnen”. Want ja, ze kon toch maar moeilijk “drollen of jikkemienen” zeggen, dat klonk zo boerig. Of de bakker de bestelling begrepen heeft? Ik denk het wel, want als je nu bij hem in de winkel komt, hoor je via de “muzak” nog regelmatig de woorden en klanken van een “Bolus bie de koffie”.

Tekst: Augustinus. Opmaak: Johannes
