

COLUMN HERSENSPINSEL NR. 318

ORANJE BOVEN

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Iedereen die, op welke school dan ook, de lessen Vaderlandse geschiedenis met aandacht heeft gevolgd en in de voorbije tientallen jaren de feestdagen van sommige leden van ons koninklijke Oranjehuis heeft gevolgd, weet dat deze periode van het jaar wat betreft hun verjaardagen hun feestperiode is.

Dat was ooit anders en nog heel wat van onze mannelijke en vrouwelijke lezers weten dat ook. In onze jeugd jaren, (waar zijn ze gebleven?), viel de verjaardag van Koningin Wilhelmina op 31 augustus en werd die dag bestempeld als Nationale Feestdag of, nog duidelijker: Koninginnedag. Het was 's morgens wel een verplichte schooldag, want je werd geacht naar school te gaan in nette kleding en, als het kon, voorzien van een oranje sjerp en een rood-wit-blauwe vlaggetje.



Voorzien van deze attributen trokken we klassikaal naar de Goese Grote Markt om daar onze liefde voor de koningin en het vaderland gestalte te geven. We zongen luidkeels van 'Wij leven vrij, wij leven blij op Neerlands dierbre grond', 'Oh schitterende kleuren van Nederlandse vlag' en natuurlijk het indrukwekkende volkslied het 'Wilhelmus'.

Daarna was het tijd om je onledig te houden met spelletjes als zaklopen, eierlopen, hindernislopen en wat er verder nog door de leden van de Oranjecomité's in de diverse gemeenten van ons lieve vaderland aan spelletjes werd uitgevonden.

Tussendoor werd je zelfs nog getrakteerd op snoep of een ijsje en aan het eind van de feestmorgen mocht je direct vanaf de Grote Markt huiswaarts keren.

Op een zeker ogenblik was het niet leuk meer ieder jaar dezelfde spelletjes te spelen en kon je in het Schuttershof, de Prins (van Oranje) of het Slot Ostende gaan genieten van allerlei tekenfilms.

Dat was dus allemaal op 31 augustus, maar wat te doen nadat Koningin Wilhelmina haar kroon aan de wilgen had gehangen en ze werd opgevolgd door dochter Juliaantje, die op 30 april haar verjaardag had?

Dat was niet moeilijk, want 30 april werd gewoon Koninginnedag en werd de traditie van aubades, spelletjes doen en filmbezoek voortgezet.

Het probleem leek terug te komen toen Juliaantje had besloten ook haar kroon aan de wilgen te hangen en zich te laten opvolgen door dochter Beatrix. Die is namelijk op 31 januari 1938 geboren en die dag is meestal niet de feestelijkste dag om in de open lucht je verjaardag te vieren. Vaak is die wel voorzien van bloemen. Maar dat waren de bekende ijsbloemen, die vooral bij een stevige vorstperiode op de ramen verschenen.

Koningin Trix deed niet moeilijk en zei dat ze haar verjaardag graag ook op 30 april wilde laten vieren. Het ritueel als hierboven beschreven veranderde nauwelijks. Alleen ging nu de hele familie Oranje naar enkele gemeenten in het land om daar de uitgestelde verjaardag van Koningin Trix extra luister bij te zetten.

Dat luister bijzetten kost de betrokken of getroffen gemeente heel wat euro's en voorheen guldens, want alleen al de veiligheid van de familie vraagt heel wat van 's lands portemonnee.

Omdat Beatrix en Claus hadden opgelet om hun zoon Willem Alexander in deze periode ter wereld te laten komen is nu alleen de feestdatum veranderd en het ritueel is iets aangepast.



Ik wens u een prettige dag toe en dat de 'Oranjebitter' u goed moge smaken. Proost !!!

Augustinus.