

ORANJE (TEN)ONDER

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand



Wellicht denkt u: drie maanden geleden schreef Augustinus een “Oranje Boven” spinsel en nu ineens komt hij met een “Ondergangsgeschrift”. Dat is toch raar? Nee, beste mannelijke en vrouwelijke lezer, dat is het toch niet. Ik spinsel nu met mijn gedachten over het feit dat volgens ‘peilingen’ de populariteit van de koning zo maar tot onder de 50% zou zijn/is gezakt.

Ik vind dat maar vreemd, want hoe kun je dat eigenlijk meten en wat zijn de vragen om dat te weten te komen? Ik heb nog nooit zo ene vragenlijst op mijn e-mail of bordje gehad. In het laatste geval zou dat ‘onverteerbaar’ zijn. Dit zijn bijna de enige argumenten die in de media voor die neergang worden vermeld: de zeperd van de koning en koningin van 2 jaar geleden met hun vakantie in Griekenland tijdens de eerste ‘lockdown’ en het verjaarsdagfeestje van hun oudste dochter Amalia toen ze 18 jaar werd.

Dat was natuurlijk niet zo slim van de ‘majesteitlijke hoogheden’, maar u kunt het wel of niet geloven : koninklijke mensen kunnen ook wel eens in de fout gaan. Of dat nu komt van het ‘blauwe bloed’ dat ze hebben is nog steeds niet wetenschappelijk vastgelegd. Bovendien zou ik niet graag allerlei ‘hotemetoten’ en ‘bobo’s’ de kost geven die dat ook gedaan hebben en wier namen niet in de media kwamen. Het was dus, om het met de koningin te zeggen ‘een beetje dom’ van hen om dat te doen, maar zoiets kan dergelijke hoogheden ook overkomen. Net als de ‘gewone man’. Het tweede argument van de ‘euro’tjes’ is in feite niet zo vreemd, maar wel op wetten gebaseerd en die worden niet zo snel gewijzigd. En wellicht houden ze iedere week toch nog iets van hun ‘zakcentjes’ over, wat ze op een ‘boekje’ zetten.

Ondanks deze ‘argumenten’ vraag ik me af, waarom dan op Koningsdag hele stoeten mensen van heinde en verre afzakten naar Maastricht om de koning en zijn familie toe

te juichen en feliciteren met zijn 55^{ste} verjaardag. Op de TV zag je één oranje, rode, witte en blauwe zee van onderdanen die de heer W.A. van Buuren en zijn dierbaren het allerbeste wensten te wensen. Gingen ze alleen voor het feestje, of om de vorst en zijn entourage geluk te wensen met deze mijlpaal? Het laatste zal best wel een rol hebben gespeeld, maar ik kan met niet indenken dat je daarvoor vanuit, zeg maar, het Zeeuws Vlaamse Nieuw Namen of Heille of het Friese Franeker helemaal naar het zuid/oosten des vaderlands afzakt. Ik neem aan dat er in de genoemde oorden ook ‘oranjebitter’ te koop was.

Oh, u weet wel waar in ons Vlaamse provinciedeel Nieuw Namen ligt, maar niet Heille? Wel dat ligt in West Zeeuws-Vlaanderen bij Aardenburg en Eede. Daar is mijn moeder geboren, opgegroeid, opgevoed en vertrokken van de boerderij van mijn grootvader om met mijne vader in Goes hun leven samen voort te zetten en daar eerst op 31 augustus en later 30 april de fles met de ‘oranjebitter’ te ontkurken en een neutje te consumeren op het leven en welzijn van de diverse koninginnen, die zij mochten meemaken. Voor hun voorganger koning Willem III zijn ze te laat ter wereld gekomen.

Nog steeds worstel ik met de allesbeheersende vraag: hoe peil je nu onder ‘den Nederlandse volke’ of een majesteit of iemand anders met blauw bloed wel of niet populair is en of hij of zij zijn of haar werk wel of niet goed doet?

We weten wel wat ze doen als er een feest in hun ambiance gevierd wordt, maar wat is hun taak tijdens bijvoorbeeld een staatsbezoek (snoepreisje?) aan een buitenlands land, een werkbezoek in eigen land. En wat doen ze op de dagen dat ze niet ‘de baan’ opgaan, maar de dag doorbrengen in hun eigen dagverblijf? Zo af en toe wordt daarover wel eens een tipje van de sluier opgelicht, maar dat is maar zelden. ‘Het geheim van Huize ten Bosch’ zal ik het maar noemen. Ik denk dat de koning kennisneemt van alle wetten die hij op een later tijdstip ter ondertekening voorgeschreven krijgt en van wat er zich in het parlement afspeelt en in allerlei andere sectoren van staatkundig Nederland, in economische en onderwijscontreien en bijvoorbeeld ook de zorg. En hoe kunnen wij, ‘gewone vaderlanders’ hem dan daarvoor een punt toekennen oplopend van ‘1naar 10’?

En denk je eens in hoe het met het ‘staats hoofdelijk’ gebeuren zou zijn als we geen koning of koningin hebben maar een of andere politieke figuur uit het Nederlandse politieke partijwezen. Zo een man of vrouw zou helemaal geen leven hebben. De vaderlandse media zijn er immers sterk in om alle keren dat als zo ene persoon op staatsrechtelijk gebied ‘iets naast de pot deponeert’ haar of



zijn fouten en missstap(jes) uit hun verleden tot in den treuren tonele te voeren.

Wat mij betreft: laten we het maar gewoon op 't is Oranje, 't blijft Oranje, 't blijft Oranje Boven houden. Dan hoeven we de huidige gewoontes niet 'ten onder' te laten gaan!

Tekst: *Augustinus.*